



**Herdenkingsbijeenkomst**

# **Antoniushof**

**10 november 2021**

**Wilhelminakerk**

**Abendlied****opus 69 nr 3****Josef Rheinberger**

Bleib bei uns, denn es will Abend werden,  
und der Tag hat sich geneiget.

*Blijf bij ons want het wordt avond,  
En de dag loopt ten einde*

**Welkom****In de veelheid van geluiden**

1.

In de veelheid van geluiden  
In het stormen van de tijd  
zoeken wij het zachte suizen  
Van het woord, dat ons verblijdt.

2.

En van overal gekomen,  
Leeg en vol herinnering  
Zoeken wij naar ware dromen  
Alle dag een nieuw begin....

3.

Die ons naam voor naam wilt noemen  
al uw liefde ons besteedt,  
Zingend zullen wij U roemen  
en dit huis zingt met ons mee!

**Lezing naar Prediker 3 en Psalm 126***Alle tijd*

*Een tijd van baren, een tijd van sterven  
een tijd van planten en van oogsten  
van opbouw, van afbraak  
huilen, lachen, omhelzen, afstand*

*Geen mens kent de tijd*

*ieder mens die het goede ziet en geniet,  
komt dicht bij de eeuwigheid  
Wie zaait in tranen, zal oogsten in vreugde*

*Een tijd van zwijgen, een tijd van spreken,  
tijd van troosten, tijd van tranen,  
tijd van mooi zijn, tijd van schamen  
weggooien, verzamelen, zoeken, vinden*

**Pie Jesu****opus 48****Gabriël Fauré**

Pie Jesu, Domine, dona eis requiem,  
sempiternam requiem

*Genadige Heer Jezus, geef hun rust,  
eeuwige rust*

**Overdenking****Bist du bei mir****Johann Sebastian Bach**

Bist du bei mir, geh ich mit Freuden  
zum Sterben und zu meiner Ruh.  
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,  
es drückten deine schönen Hände  
mir die getreuen Augen zu!

*Als jij bij mij bent, dan ga ik met vreugde  
naar de dood en naar mijn rust.  
Ach, hoe aangenaam zou mijn einde zijn  
als jouw mooie lieve handen  
mijn trouwe ogen zouden sluiten*

## Gedicht

### Heer herinner u de namen

1

Heer, herinner U de namen  
leder die gestorven zijn,  
en vergeet niet, dat zij kwamen  
langs de straten van de pijn,  
langs de wegen van het lijden,  
door het woud der eenzaamheid,  
naar het dag en nacht verbeide  
Vaderhuis, hun toebereid.

3

Huis, herinner je de mensen  
die hun toevlucht zochten hier  
onuitsprekelijk hun wensen  
kwetsbaar, radend, maar ook fier.  
Foto's met een glimlach kijken  
wanhoop, bij het niet verstaan  
maar zover als armen reiken  
wonen zij in ons bestaan.

2

Mens, herinner je de dagen  
zon en wind, uitbundigheid  
en vergeet niet licht te dragen  
de zo warm geleefde tijd.  
werk en woorden, echt genoten  
moeiten met veel moed doorleefd  
tranen niet voor niets vergoten  
thuis gegeven, voorgeleefd.



### Wij noemen de namen van onze naasten en steken een kaars aan

Tijdens het noemen zal het koor de tekst Nada te turbe uit Taize laten klinken

Nada te turbe, nada te espante  
Quien a Dios tiene, nada le falta  
Nada te turbe, nada te espante  
Solo Dios basta

Nada te turbe, nada te espante  
Aventuremos la vida  
Nada te turbe, nada te espante  
Aventuremos la vida

No hay que temer, no durmáis  
Quien a Dios tiene, nada le falta  
Nada te turbe, nada te espante  
Solo Dios basta

*Laat niets je storen, laat niets je bang maken  
Wie God heeft, ontbreekt het aan niets  
Niets stoort je, niets maakt je bang  
God alleen is genoeg*

*Niets stoort je, niets maakt je bang  
Laten we het avontuur beleven  
Niets stoort je, niets maakt je bang  
Laten we het leven wagen*

*Laat ons voortgaan in het leven  
Wie God heeft, komt niets te kort  
Niets stoort je, niets maakt je bang  
God alleen is voldoende*

## Stilte



### A Clare benediction    John Rutter

May the Lord show his mercy upon you,  
may the light of his presence be your guide,  
May he guard you and uphold you,  
may his spirit be ever by your side  
When you sleep  
may his angels watch over you,  
when you wake,  
may he fill you with his grace.  
May you love him  
and serve him all your days  
Then in heaven may you see his face.

## Gebeden

### De aarde is vervuld

1 Allen

De aarde is vervuld  
van goedertierenheid,  
van goddelijk geduld  
en goddelijk beleid.

2 Allen

Gods goedheid is te groot  
voor het geluk alleen,  
zij gaat in alle nood  
door heel het leven heen.

3 Koor

De sterren hemelhoog  
zijn door dit zaad bereid  
als dienaars tot de oogst  
der goedertierenheid.

4 Allen

Zij die door God bemint  
en op zijn goedheid wacht,  
de oogst ruist in de wind  
als psalmen in de nacht.

\*\*\*\*\*

Medewerkende vanavond waren:

Voorganger: Ds. Jacomette de Blois

Vocaal ensemble Voices  
Orgel en directie Piet Philipse

Vrijwilligersteam Wilhelminakerk